

# 40 jaar



# SPORTSHOW

Zaterdag 16 mei 2009

De sportshow is onze tweede activiteit in het teken van ons 40 jarig bestaan.

Het idee om de verschillende sportdisciplines in de modelbouw te tonen aan “jan met de pet” en de recreanten in het modelvliegen was voor ons de stimulans om deze sportshow op poten te zetten.

De eerste stappen in de voorbereiding tot dit evenement begonnen reeds tijdens de maand september van vorig jaar. Hier en daar staken wij ons “licht” eens op en verzamelden alzo verschillende commentaren, nuttige inlichtingen en veel goed bedoelde raad. Niettegenstaande enkele negatieve commentaren zetten wij toch door en begonnen wij met de praktische organisatie ervan. Het bepalen van een geschikte datum en het opmaken van een kostenraming waren primordiaal. De show zou best doorgaan in een minder drukke periode van het vliegseizoen. Dan zijn de meeste wedstrijdpiloten nog beschikbaar om de verschillende sportdisciplines te tonen. Het zou dus in het voor- of het naseizoen moeten gebeuren. Oeps, dan kan het nog fris, ja zelfs koud zijn. Een tent, een grote tent dat is de oplossing. “Hola Paula”, onze penningmeester werd bleek rond zijn neus, “dat overstijgt ons budget”. Inderdaad, zonder sponsors en talrijke ‘gulle’ bezoekers is zo’n grote tent financieel niet haalbaar. Hoe het komt weten we niet maar onze voorzitter was weer eens in zijn goede doen en kwam met een prachtig voorstel. Laat ons de sportshow samen met de avonturendag voor gehandicapten organiseren. Zij, de Federatie voor Gehandicapten, afdeling Herentals, mogen elk jaar hun evenement op ons terrein laten doorgaan en zij zetten altijd een grote tent. Aldus werd er contact opgenomen met Laurent van Royen voorzitter van ‘vfg’ afdeling

Herentals en ons voorstel werd op tafel gelegd. Geen enkel probleem mits het leveren van hand en spandiensten door onze club bij het opstellen van de tent. Hiermede was eveneens de catering tijdens de show opgelost want de piloten en toeschouwers konden nu 's middags deelnemen aan de BBQ ten voordele van de avonturendag voor gehandicapten en 's avonds mochten wij ons Breughelsfestijn laten doorgaan in de tent. Voila se onze Bourgondische kant is weer geregeld, nu nog piloten ronselen om de verschillende sportdisciplines te tonen. Deze zware taak werd met algemeenheid van stemmen toevertrouwd aan onze assistent sportverantwoordelijke Peter van Praag. Hoe hij het gefikst heeft om zonder steekpenningen en startpremies zo'n uitgebreid pilotenveld samen te brengen, Joost mag het weten. Ppssstttt...in de wandelgangen werd al gefluisterd dat hij zijn broek mag optrekken voor volgend jaar. Sstttt... niet verder vertellen.

Hij stelde waarlijk een acht gangen menu samen. Laat mij de gangen hier even opsommen : F3J, F3K, F3A, F3B, F2B, F3I, F3M en F4C . Goed voor een 40-tal piloten, waaronder wereldkampioen F3B Duchesne Denis en de oudste Belgische actieve modelsportpilot Mr. Vandermeulen Willem. Met zijn 86 toert hij in een motorhome, met zijn poulain kleinzoon Jan, nog steeds gans het land rond. Waarbij hij op elke wedstrijd zijn tegenstanders nog steeds de stress op het lijf jaagt.

Zoals voor elk evenement is het humeur van de weergoden zeer belangrijk en ondanks onze offers hadden zij op zaterdag 16 mei een rot humeur. Zij kleurden onze sportshow met zeer sterke wind en zwangerige dikke grijze wolken. Sommige wolken hadden reeds zulke openingen dat hun water brak. Maar onze Belgische toppiloten waren niet onversaagd en trotseerden alle intimidaties van de weergoden.

Om het verhaal te vervolledigen wil ik Leonardo da Vinci even citeren:

“ Een tekening zegt meer dan 1000 woorden”.

En hij heeft waarachtig nog gelijk ook. Vooraleer we aan de fotoshoot beginnen nog enkele reacties van de toeschouwers.

*“...dat een zwever zo snel kon vliegen...”*

*“...is dat een zwever die dat geluid maakt...”*

*“...worden die mannen niet dronken van al dat ronddraaien...”*

*“...kijk eens, zelfs een klinknagel hebben ze nagemaakt...”*

*“...die witte is eerst geland, die ligt eruit...”*

*“...kun je dat allemaal doen met een helikopter...”*





Via deze willen wij onze dank en waardering uiten aan alle piloten die hun kunnen en hun sportdiscipline hebben getoond op onze eerste sportshow.

“Bedankt jongens.”

Rudi Liekens

